



Elke maand kunt u meelbladeren in het ADRESSEN-BOEKJE van beautyredactrice Goedeke.

1 KNAPPE KAPPER

Pascal van Loenhout was tien jaar artistiek directeur van Toni & Guy in Londen voor hij in België met een eigen boetiexsalon startte. **Hair By Pascal van Loenhout** is een ruim salon met een divers cliënteel. Het FFI (Flanders Fashion Institute) komt er over de vloer, de ploeg van Dries Van Noten en op maandag laten de meisjes van de kunstacademie er hun haar knippen in de Van Loenhout Academie. “Mijn salon is een modehuis voor haar”, zegt Pascal. **“Ik word beïnvloed door muziek, kunst, (straat)cultuur en wat er op de catwalk gebeurt.”** Het haar van zijn klanten knipt hij naar hun gezichtsvorm en haartextuur, waardoor het moeiteloos in model blijft. Voor kleuringen heeft Pascal een colorist in dienst en je kunt je in zijn salon ook laten opmaken. Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Wij gingen er langs en het klopt allemaal. Deze kapper moet u gewoon eens proberen.



Hair By Pascal van Loenhout, Minderbroedersruï 51, Antwerpen. 03/288.78.78